

juli // augustus

Gemeente nieuws



IMMANUELKERK
PINKSTERGEMEENTE
MAASTRICHT

Voorwoord	4
<i>Is uw zomervakantie 2018 all Inclusive?</i>	4
Vanuit het bestuur	5
<i>Week van Gebed</i>	5
Ingezonden	6
<i>Vakantie</i>	6
Ingezonden	7
<i>Getuigenis</i>	7
Jaarafsluiting	8
<i>Kinderweekend</i>	8
Gezinsdienst en bbq	10
<i>Korte impressie</i>	10
Senioren	11
<i>Seniorenkring</i>	11
<i>Seniorensoos</i>	11
Schoonmaak en opruim dag	11
Pos Misi	12
<i>25 jaar</i>	12
Boekwinkel	13
Kinderwerk	14
<i>Vakantierooster</i>	14
Wilt u mee dienen?	14
Agenda	15
<i>Eredienst</i>	15
<i>Activiteiten</i>	15
<i>Vaste activiteiten</i>	16
<i>Bloemendienst</i>	16
<i>Keukendienst</i>	17
<i>Poetsploeg</i>	17
Kring-adressen	18
Taakverdeling bestuursleden	18
Contact	19
Gebed	20

Zomer en vakantie uitgave

~ 2018 ~

Gemeente jaartekst: "Dit zegt de Heer: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, maar die van God".
2 Kronieken 20:15b

Jaarthema: Leven vanuit overwinning.

Voorwoord



Is uw zomervakantie 2018 all Inclusive?

De zomervakantie staat voor de deur en in juli en augustus hebben wij een zomerprogramma. Dat betekent dat sommige activiteiten in onze gemeente tijdelijk stoppen. Tegelijkertijd zijn wij niet alleen thuis maar ook en vooral waar wij komen christenen, leerlingen van Jezus Christus.

Zoals kortgeleden op een zondagochtend besproken, zijn wij het zout der aarde op de plaatsen waar wij komen. De smaakmakers om het maar zo te zeggen. Wij maken het verschil! Daarnaast is het altijd mooi om zusters en broeders uit andere plaatsen, landen en kerken te ontmoeten. Zo wordt de universele kerk van Jezus Christus zichtbaar en tastbaar. Want in de ander ontmoeten wij Jezus en wat wij voor een ander doen hebben wij aan Hem gedaan.

Tegenwoordig als wij op vakantie gaan willen veel mensen een “all inclusive” vakantie. Dat is een term die aangeeft dat alle kosten van de reis, inclusief al het eten en drinken, inbegrepen zijn”. Als er dan tijdens de vakantie nog bijkomende kosten zijn, dan is dat een smet op onze vakantie. We zijn dan gefrustreerd en soms teleurgesteld. Want alles is toch inbegrepen?

Als wij kiezen voor Jezus is dat in principe hetzelfde. Dat is “all inclusive” en niet voor een deel of een beetje. Wij kiezen voor Jezus en laten ons als bewijs van de nieuwe levenswandel dopen. Als er dan een storm in ons leven komt, worden wij beproeft. Soms houden wij stand en soms (tijdelijk) niet. Ik kan mij voorstellen dat Jezus hierom bedroefd om is of om raakt. Dit terwijl Hij (Jezus) “all inclusive” voor ons aan het kruis is gegaan. Niet voor een beetje maar helemaal. Toen hij leed aan het kruis gaf hij niet zomaar op maar ging de hele weg, voor ons.

Dit wetende zijn wij aan de ene kant misschien treurig dat Hij zoveel voor ons heeft geleden. Tegelijkertijd mogen wij ons verblijden dat Hij niet opgaf maar het “all inclusive” offer gaf waardoor wij in staat zijn om bij de Vader te zijn. Je hoort Jezus niet achteraf zeggen “oh, maar wat je nu gedaan hebt wordt niet gedekt door mijn kruisiging”.

Het is goed om hiervan bewust te zijn. Of dit nu thuis op de bank is of op onze vakantieplek. We zijn waarlijk vrijgekocht door het eeuwigdurend offer van onze Heer en Redder Jezus Christus!

*Ik wens iedereen een fijne, maar vooral gezegende vakantie,
Pierre Meijers.*

Vanuit het bestuur

Week van Gebed

Een hele week samen bidden met de gemeente. Het gebed is iets buitengewoon. Om verschillende redenen nemen wij er soms geen tijd voor, of we geven er te weinig aandacht aan. Voor anderen is het wat onwennig of hoeft het helemaal niet. Toch leert Jezus ons dat het gebed onderdeel is van ons dagelijks leven (Math. 6).

De Bijbel vertelt ons dat God onze gebeden met de grootste zorg behandelt. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 8 vers 3 en 4, dat er een engel is die een gouden schaal heeft met wierook en deze samen met de gebeden van de heiligen doet opstijgen naar God.

Dus wat wij naar God uitspreken komt wel degelijk bij Hem terecht en Hij is trouw en rechtvaardig (1Joh.1:9). Maar soms kan het zijn dat bidden niet voldoende is, dan spreekt de Bijbel over een “vasten” .

Wij kennen vasten als je onthouden van voedsel voor een bepaalde tijd en je in gebed richten tot God. De Joden waren hier vertrouwd mee, het was net als het gebed, onderdeel van hun geloofsleven. Het vasten is een nederige houding aannemen tegenover God (Ezra 8:21), dit is een goede oefening voor ons eigen oude leven dat gekruisigd is.

Maar voor God heeft het vasten meer inhoud dan enkel je onthouden van voedsel. Op een gegeven ogenblik waren de Israëlieten niet meer tevreden over de resultaten van het vasten en begonnen tegen God te klagen. Daarop dient God hen van antwoord en vertelt wat het vasten voor Hem betekent (Jes. 58:6, 7).

Tijdens de week van gebed willen wij als gemeente hier graag gehoor aan geven. Wij willen een cultuur van gebed en vasten tot leven roepen, omdat dit God behaagt en wij onze roeping vervullen waartoe God ons geroepen heeft.

Wanneer? Maandag 3 september t/m vrijdag 7 september

Tijdstip? Elke dag van 19.30 tot 20.30 uur

Waar? Immanuelkerk Maastricht

*In Hem verbonden,
Pascal Krysztofiak.*



Vakantie

Genieten van je vrije tijd
van je vakantiebestemming
een periode van vrijheid
volop genieten van Gods schepping
van al het mooie dat Hij ons heeft gegeven
even je zinnen verzetten
een heerlijk vrij leven
geen agenda waar je op moet letten

Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving
waar je misschien niemand kent
laat dan zien aan je christelijke levenshouding
dat jij een kind van God bent
denk ook in je vakantietijd
aan hen die niet weg kunnen gaan
voor hen is het vaak een tijd van eenzaamheid
juist dan voelen zij zich alleen staan

Het is goed om een kaartje te schrijven
dat moet je niet vergeten
dat wordt door hen die achter blijven
zeer gewaardeerd zeker weten
of we nu op vakantie gaan of niet
God is overal om ons heen
Hij is het die ons overal ziet
thuis of op vakantie, Hij laat je nooit alleen

Bron: internet, gedichtensite.nl

Ingezonden

Getuigenis



De beslissing om mij te laten dopen vloeit voort uit de wetenschap dat God daadwerkelijk bestaat. Ik merkte meer en meer de zegeningen van God in ons huis en in mijn leven. Ondanks de moeilijkheden waarmee wij als gezin geconfronteerd werden.

Mijn man Luigi bleef de Heer danken ondanks de problemen die wij hadden. Hij bleef de Heer loven en prijzen ook al leek alles uitzichtloos. Dit heeft mij enorm aangeraakt. Ik besef nu dat de zegeningen in ons gezin en in mijn leven niet bestaan uit toeval, maar dat het God is die bezig is met ons te herstellen en ons zegent met alles wat wij nodig hebben.

Ik ben God dankbaar dat Hij naar mij heeft gezocht en mij uiteindelijk ook heeft gevonden. Ik ben een heel introvert persoon die haar gevoelens dikwijls onderdrukt, maar afgelopen zondag (3 juni '18) kon ik mijn gevoelens niet meer onderdrukken want Gods liefde heeft mijn hart geraakt en heb ik God toegang gegeven om in mijn leven te komen wonen. Nu voel ik Gods vreugde en Zijn aanwezigheid in mijn leven en dit wil ik niet meer kwijt.

Ik besef dat ik het niet altijd makkelijk zal hebben, maar ik weet ook dat onze Hemelse Vader, mijn Verlosser en bevrijder mij niet in de steek zal laten en voor mij zal strijden.

Door de doop heen wil ik getuigen dat ik de Heer in mijn leven heb toegelaten en dat ik Hem wil volgen en dienen voor de rest van mijn leven.

Ik dank God voor Zijn genade en Zijn liefde voor mij. Ik dank Hem voor de vergeving van mijn zonden die ik heb ontvangen.

Aan God alleen komt alle eer en glorie toe! Amen.

Marie-Rose Croux.

Jaarafsluiting

Kinderweekend



Op zaterdag 23 juni hebben wij als zondagschool ons jaarlijks uitje gehouden. Wij zijn naar het Avonturenpark Valdeludo in Echt gegaan. Dit is een buitenspeeltuin met ontzettend veel leuke sportactiviteiten. Zo hebben de kinderen een klimparcour afgelegd, hebben ze een route met een BMX fiets afgelegd, zijn ze gaan laser gamen en nog veel meer. De kinderen hebben ontzettend

genoten en voor elk kind was er dan ook genoeg keuze. Het was zo leuk om te zien hoe alle leeftijden zich samenpakte en voor elkaar zorgden wanneer het tijdens het klimparcour toch wat eng begon te worden. Zo riep Shaynah naar Jason die bibberend in de touwen stond, “Je hoeft niet bang te zijn want Jezus is bij je”.

Na een korte middaglunch (kinderen konden niet stil zitten) hebben ze nog gespeeld en zijn we om 17.30 uur richting kerk gegaan. Daar stond een heerlijke maaltijd voor ons klaar, gemaakt door tante H el ene en Patricia.

Daarna hebben we ons allemaal lekker gedoucht en de pyjama’s aan gedaan. Alle dekens en kussens werden weer van de opgemaakte luchtbedjes afgehaald en in de filmzaal/Gideonzaal voor de beamer gelegd. Onder het genot van wat fris, popcorn en chips hebben we een leuke film gekeken. Daar begonnen de eerste oogjes al lichtjes toe te vallen, eenmaal op onze luchtmatrasjes duurde het dan ook niet lang voordat alle kinderen in slaap vielen.

Ietsje vroeger dan de wekker, gingen de eerste oogjes open en kropen de meiden bij elkaar om nog wat te kletsen. Na het klaarmaken stond er een heerlijk ontbijt voor ons klaar en hebben we gezamenlijk deze enorme leuke dag met sleepover afgesloten.

Namens alle kinderen een dikke knuffel voor al de goede zorgen!

Joyce Severeijns
Co rdinator Kinderwerk.



Filmavond in pyjama.



Gezamenlijk ontbijt op zondagochtend.

Gezinsdienst en bbq

Korte impressie

Getuigenissen, zang, dans en heerlijk eten...



Senioren

Seniorenkring



Op **donderdag 14 juni** hadden de senioren een gezamenlijk uitstap naar het Kunst- en Verzamelhuis in Wijlre. We maakten een reis door de tijd en zagen 20 museumkamers met tijdsbeelden van 1870-1970. Veel spulletjes werd herkend die de meesten wel in huis hebben gehad. Kortom, het was een gezegende dag dat afgesloten werd met heerlijke vlaai met koffie of thee.

Ons volgend uitje zal zijn op 6 september. U krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Seniorensoos



In de maanden juli en augustus vervalt deze activiteit i.v.m. vakantie.

De eerstvolgende soos is op **donderdag 20 september om 10.30 uur**.

Schoonmaak en opruim dag

Werkers van elke afdeling opgelet! (en een ieder die wilt meehelpen)
Op **zaterdag 1 september** maken wij ons kerkgebouw schoon en ruimen wij op wat weg moet. Wij willen dit gezamenlijk doen. Want vele handen maken licht werk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Vanaf 9.00 uur kunt u binnenlopen en vanaf 9.30 uur is het handen uit de mouwen steken. Voor een heerlijke lunch zal gezorgd worden. I.v.m. de lunch kunt u zich opgeven voor zondag 26 aug bij de keukenkassa (geen kosten).

Pos Misi

25 jaar

Op zondag 10 juni j.l. hadden br. en zr. Obadja hun 25-jarige bediening in Frankfurt gevierd. Het thema was "God's faithfulness" (Ps. 77:11). Hun bediening heeft zich uitgebreid naar meerdere steden in Duitsland en in Nederland.



Gefeliciteerd br. en zr. Obadja! God zegent u.

Namens de Immanuelkerk heeft br. P. Meijers een cadeau overhandigd en ook zijn dank uitgesproken voor de goede samenwerking.

Boekwinkel

In onze boekwinkel verkrijgbaar:

Mooie tegels en spiegels met bemoedigende teksten. Leuk om als cadeau te geven. De prijzen variëren van € 3,25 tot € 11,95.



Graag tot ziens in onze boekwinkel!

Kinderwerk

Vakantierooster

	ZS	CR
1 juli	Luigi	Linda
8 juli	Miets	
15 juli	Liesbeth	
22 juli	Dewi	
29 juli	Claire	
5 aug	Iris	
12 aug	Joyce	
19 aug	Luigi	
26 aug	Priscilla	
2 sept	Joao	

Wilt u mee dienen?

Er is een hoge nood voor werkers (leden) voor bij het kinderwerk. Met name voor het onderwijzen bij de zondagschool (6-12 jaar) en bij de tieners (12-16 jaar). Helpt u mee? Meer info bij Joyce Severeijns.

Ook is er een oproep voor mensen voor bij het geluid. Het is voor het bedienen van de geluidsinstallatie, opname en video-opname. Bent u geïnteresseerd? Meer info bij Pierre Meijers.

Agenda

Eredienst

	Spreker	Zangleiding
1 juli	Br. P. Krysztofiak	Claudette (+ HA)
8 juli	Br. P. Meijers	Liesbeth
15 juli	Br. J. Pedro	Claudette
22 juli	Br. D. Vinci	Liesbeth
29 juli	Br. P. Krysztofiak	Jacky
5 aug	Br. P. Meijers	Jacky (+ HA)
12 aug	Br. S. Krysztofiak	Dewi
19 aug	Br. D. Vinci	Liesbeth
26 aug	Br. D. de Boer	Claudette
2 sept	Br. P. Meijers	Liesbeth (+ HA)

Activiteiten

In de maanden juli en augustus vervallen de activiteiten, behalve de Indonesische Kring...

28 juli	16.00 uur	Indonesische Kring
25 aug	16.00 uur	Indonesische Kring
1 sept	9.30 uur	Schoonmaak/opruim dag
3 t/m 7 sept	19.30 uur	Week van Gebed
14 sept	19.30 uur	Bijbelstudie br. Kelly/br. Heyboer

Vaste activiteiten

Bestuursvergadering:

Elke 4^e maandagavond van de maand

Bidstond:

Elke dinsdagavond van 19.30-20.30 uur

Lofprijs/Bijbelstudie:

Elke 2^e vrijdagavond van de maand om 19.30 uur **(let op: kan afwijken)**

Huiskringen:

Op woensdagavond (adressen elders in dit blad)

Indonesische kring:

Elke laatste zaterdag van de maand om 16.00 uur

Seniorensoos:

Op donderdag om 10.30 uur in de even weken

Bloemendienst

Wilt u meedoen met 5 euro bijleggen voor de bloemen? Geef u op!

1 juli Francine

8 juli Dewi

15 juli Rina

22 juli Lien

29 juli Belinda

5 aug Mariet

12 aug Audrey

19 aug Chrysant

26 aug Anneke

2 sept Jettie

Keukendienst

Wilt u meehelpen in de keuken? Geef u op!
Veel handen maken licht werk.

		Kassa
1 juli	Miryam, Lili, Helene, Marie Rose, Jozefa	Tini
8 juli	Katerine, Reni, Linda, Priscilla, Lien	Helene
15 juli	Mariet, Anja, Christel, Boudewijn	Miryam
22 juli	Henri, Patricia, Jose C, Jose G, Marjolein	Tini
29 juli	Miryam, Lili, Helene, Marie Rose, Jozefa	Friedhelm
<hr/>		
5 aug	Katerine, Reni, Linda, Priscilla, Lien	Helene
12 aug	Mariet, Anja, Christel, Boudewijn	Miryam
19 aug	Henri, Patricia, Jose C, Jose G, Marjolein	Friedhelm
26 aug	Miryam, Lili, Helene, Marie Rose, Jozefa	Tini
<hr/>		
2 sept	Katerine, Reni, Linda, Priscilla, Lien	Helene
Reserve: Mariet, Anja, Claire		

Poetsploeg

Wilt u meehelpen met poetsen? Geef u op!
Veel handen maken licht werk.

2 juli	ploeg 2:	Pierre, Audrey, Chrysant, Claudette
9 juli	ploeg 3:	Bert, Jack, Harrie, Pieter
16 juli	ploeg 4:	Henry, Patricia, Jose, Luigi
23 juli	ploeg 1:	Leo, Rina, Bert, Marjolein
30 juli	ploeg 2:	Pierre, Audrey, Chrysant, Claudette
<hr/>		
6 aug	ploeg 3:	Bert, Jack, Harrie, Pieter
13 aug	ploeg 4:	Henri, Patricia, Jose, Luigi
20 aug	ploeg 1:	Leo, Rina, Bert, Marjolein
27 aug	ploeg 2:	Pierre, Audrey, Chrysant, Claudette
<hr/>		
3 sept	ploeg 3:	Bert, Jack, Harrie, Pieter

Kring-adressen

- **Huiskring Caberg** bij fam. Bleize
Rhapsodiestraat 90, 6217 ES Maastricht
(op woensdagavond in de oneven weken)
- **Indonesische Kring** in Samenkomstgebouw
Brusselseweg 500, 6219 NP Maastricht
(elke laatste zaterdag van de maand + evt. vertaling)
- **Broeder-/Zusterkring** in Samenkomstgebouw
- **Seniorenkring en Soos** in Samenkomstgebouw

Taakverdeling bestuursleden

Afdeling	Coördinator	Bestuurslid
Evenementen	D. Vinci	A. Breidenbach
Gemeentenieuws	A. Breidenbach	A. Breidenbach
Indonesische Kring	Chr. Soons	Chr. Soons
Jongeren	S. Krysztofiak	P. Meijers
Keuken	R. Bleize/H. Vinci	A. Breidenbach
Kinderwerk	J. Severijns	A. Breidenbach
Kringen	P. Krysztofiak	P. Krysztofiak
Onderhoud	F. Peeters	F. Peeters
Onderwijs	P. Krysztofiak	P. Krysztofiak
Ordedienst	B. Keizers	F. Peeters
Pastoraat	P. Meijers	P. Meijers
Interieur	F. Peeters	F. Peeters
Senioren	H. Vinci	A. Breidenbach
Techniek & Geluid	P. Meijers	P. Meijers
Zang en Muziek	C. Sahertian	C. Sahertian
Zending	S. Krysztofiak	P. Krysztofiak

Contact

Adres van samenkomst

Brusselseweg 500
6219NP Maastricht
Website: www.immanuelkerk.nl

Samenkomstgebouw:

+31 (0)43 3540433
info@immanuelkerk.nl (secretariaat)

P. Krysztofiak (Oudste, voorzitter)
+32 (0)89 766548
+32 (0)4 96063953
pascal.krysztofiak@immanuelkerk.nl

P. Meijers (Oudste, secretaris)
+31 (0)43 6090291
+31 (0)6 13352834
pierre.meijers@immanuelkerk.nl

F. Peeters (Diaken, penn.mr.)
+31 (0)6 51591626
friedhelm.peeters@immanuelkerk.nl

C. Sahertian (Diakonesse)
+31 (0)6 28509099
claudette.sahertian@immanuelkerk.nl

Chr. Soons (Diakonesse)
+31 (0)46 4378375
+31 (0)6 15584231
chrysant.soons@immanuelkerk.nl

A. Breidenbach (Diakonesse)
+31 (0)43 6090291
+31 (0)6 34932327
audrey.breidenbach@immanuelkerk.nl

Bankgegevens:

Nederland:

IBAN: NL86 ING B0 679 360670
BIC: INGB NL2A

België:

IBAN: BE 12 4563 4515 1992
BIC: KRED BE BB

Gebed

BID voor elkaar, blijf elkaar bemoedigen

BID voor de zieken, noem ze bij naam, breng ze tot de Heer

BID voor onze zendelingen, voor sterkte en kracht

BID voor Israël, voor de omringende landen, voor vrede en rust

BID voor de stad Maastricht, voor de bestuurders van Maastricht

BID voor de vluchtelingen die ons land binnenkomen

BID voor de christenen onder de vluchtelingen, dat zij een gemeente/kerk mogen vinden

BID voor onbekeerde vluchtelingen die ons land binnenkomen, dat zij Jezus mogen vinden

BID voor alle medewerkers van de gemeente Immanuelkerk, dat zij hun werk in alle vrijmoedigheid mogen blijven doen

BID en DANK GOD voor alles, omdat Hij ons draagt in alle omstandigheden en situaties.

Van de redactie:

De volgende editie zal uitkomen op 2 september '18!

Nieuw ingekomen stukken voor het volgende gemeentenuws, gelieve vóór 20 augustus doorsturen naar: gemeentenuws@immanuelkerk.nl

Wij wensen u een
gezegende vakantie­tijd toe.

